

Hans van Roon en Gerdy van der Lans leerden elkaar kennen als tuinvrijwilligers op kasteel Sypesteyn in Loosdrecht. Dat ze sinds 2009 samen zorgdragen voor Pinetum Blijdenstein, en in de bijzondere dienstwoning uit 1903 wonen, heeft zo moeten zijn.

Hans is de professional, Gerdy de liefhebber. Naast het zorgen voor coniferen in de buitencollectie en subtropische bomen en kuipplanten in de binnencollectie, is er ook nog de privétuin op het terrein. Een tuin die aandacht vraagt, maar ook oplevert ...

Wat is een pinetum?

Hans: "Het is een vrij onbekende term die veel mensen niet kennen. Dat is jammer. Ik zie het als een botanische tuin of bomenmuseum. Het is een coniferencollectie, maar je vindt hier ook cycadeëen, ephedra's en rododendrons, en in de kassen staan subtropische planten."

Hoe zijn jullie op deze prachtige plek terechtgekomen?

Hans: "Ik was hovenier bij de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen. De stichting hield helaas op te bestaan en ik wilde graag in een grote tuin blijven werken. Toen kwam de vacature voor beheerder van Pinetum Blijdenstein op mijn pad. Het bleek in de buurt, want wij woonden al in Hilversum, maar het was alsnog een hele stap." Gerdy: "Dit was een lot uit de loterij."

In welke opzichten nog meer?

Gerdy: "Dit was de baan waar Hans altijd van had gedroomd. Hij voelt zich als een vis in het water als beheerder van het pinetum, maar bij de nieuwe baan kwam ook een nieuw huis, een nieuwe plek en dus een heel nieuw leven." Hans: "We wonen in de dienstwoning op het terrein en moesten wennen aan het idee om te wonen en werken op één plek." Gerdy: "Gelukkig vonden we snel onze draai. Ik stopte na een jaar met werken en ging me bezighouden met het organiseren van evenementen in het pinetum. Ook raakte ik geïnteresseerd in de bijzondere collectie rododendrons. Ik weet er inmiddels aardig wat van en geef graag rondleidingen." Hans: "Ze is een echte kenner!" Gerdy: "Hans de coniferen, ik de rododendrons. In dat opzicht kun je ons best een beheerderspaar noemen. Ik woon er ook, dus er wordt ook bij mij op de deur geklopt."

Ja, want hoe zit dat met bezoekers?

Gerdy: "Er wordt wel eens aangeklopt en dat vinden we niet erg. Onze insteek is om een zo goed mogelijke gastheer en gastvrouw te zijn." Hans: "Mensen zijn in onze tuin op bezoek en zien ook onze privétuin. We beantwoorden graag vragen en zien op dagelijkse basis nieuwe mensen." Gerdy: "Als onze *Magnolia grandiflora*'s zomers in bloei staat dan is het een echte blikvanger. Daar krijgen we dan vragen over, ook wanneer we zitten te eten of de was buiten aan het ophangen zijn. Een tuin verbindt!"

Hoe zag de tuin eruit voordat jullie hier kwamen wonen?

Gerdy: "De voorganger van Hans had ook met zijn gezin in de opzichterswoning gewoond en had best een stempel gedrukt op de privétuin. Door middel van een flinke nieuwe compostlaag, planten die er al stonden en eigen planten die we uit onze vorige

tuin mee hebben genomen, hebben we er al snel ons eigen plekje van gemaakt." Hans: "Gelukkig kon de *Taxus baccata* mee. Die heb ik ondertussen al drie keer verhuisd, maar dat zegt ook hoe blij ik ermee ben. De boom staat nu op een centrale plek in de voortuin en is te herkennen aan de verschillende etages én de haan bovenop."

Doen jullie alles zelf?

Gerdy: "Ja, dat is voor ons ontspanning. We zijn echte groenmensen." Hans: "Het werk in onze privétuin wordt ook als onderhoud van het pinetum gezien, dus dat maakt het makkelijker om er tijd aan te besteden. Onze tuin draagt namelijk ook bij aan het totale beeld van het park." Gerdy: "Op het terras staan potten waar ik in het voorjaar viooltjes en tulpen in zet. De zomeropstelling bestaat vooral uit geurende geraniums, ik heb inmiddels een flinke collectie opgebouwd." Hans: "Ik zorg ervoor dat alles er netjes uitziet. In dat opzicht behandel ik onze eigen tuin hetzelfde als de rest van het pinetum."

Van welke plant in de tuin worden jullie blij?

Gerdy: "Ik ben een rozenmeisje en houd enorm van ouderwetse rozen. Mijn lievelingsrozen zijn, net als de taxusboom van Hans, meeverhuisd. Ze zijn prachtig en geuren heerlijk. *Rosa 'Rosa Mundi'* is mijn favoriete soort. Het is een middeleeuwse roos waar ik enorm van geniet." Hans: "Je zou denken dat de *Taxus baccata* mijn favoriet is, maar ik kies toch voor de *Magnolia grandiflora*. Deze staat aan de achterkant bij het terras en bloeit de hele zomer door met schotelgrote, crèmekleurige bloemen." Gerdy: "Hij trekt niet voor niets de aandacht van bezoekers!"

Wat is jullie favoriete plekje?

Hans: "Dat is voor ons beiden het terras achter het huis." Gerdy: "De magnolia fungeert daar in de zomer als natuurlijke parasol. Hier hebben we ons zitje waar we vanuit de keuken direct naartoe kunnen lopen." Hans: "Ik heb daar een houtoven gebouwd waar we regelmatig pizza's en andere gerechten in bakken. Het is een fijne plek om te hobbyen."

Een pinetum in de achtertuin, dat heeft niet iedereen.

Hans: "Het is een enorme rijkdom. Zodra de poort dichtgaat, hebben wij een hectare grond voor onszelf. We voelen ons bevoorrecht dat we hier mogen wonen en genieten elke dag." Gerdy: "Vooral de zomeravonden zijn hier prachtig. We zien regelmatig vleermuizen vliegen en horen enorm veel vogels zingen." Hans: "Zodra we de deur opendoen vliegen de roodborstjes naar binnen, dat is erg leuk."

Willen jullie iets meegeven aan onze lezers?

Gerdy: "Wij zijn zelf fan van groen tuinieren, wat betekent dat we geen gif gebruiken, maar alleen organische materialen. Alles wordt hier gecomposteerd om het vervolgens na een jaar weer in de tuin te gebruiken. Dit werkt heel fijn voor de bodem." Hans: "Qua beplanting zou ik aanraden om eens in je buurt te kijken wat er groeit. Wat doet het goed, wat niet? Vooral nu we wat meer rekening moeten houden met droogte en andere klimaatveranderingen is dit heel leerzaam. Probeer de planten die het goed doen ook in je eigen tuin de plaatsen." ♦